

Jezus, Maria, Bernardus.

't Is zeker, dat gij sterven zult; maar het is onzeker wanneer, of hoe, of waar.

H. Bern. Med. C. III-4.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

den Eerw. Heer

Amedeus (Joannes) Fruytier

Religieus van de Abdij St. Bernardus,
der Cisterciënser Orde, te Bornem.

Geboren te Hontenisse (Nederland)	18 Febr. 1876.
Gekleed te Bornem	17 Oct. 1896.
Geprofest	18 Oct. 1897.
Priester gewijd	20 Sept. 1902.
Overleden te Gent	9 Juni 1940.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Mijne smart heeft mij geheel verdrukt, en al mijn ledematen zijn vernietigd. Job. XVI. 8.

Er zijn drie dingen, die den dood der heiligen kostbaar maken: de rust van den arbeid, de vreugde van het nieuwe, en de veiligheid van het eeuwige leven. H. Bern. Serm. 65 n^o 2.

Ik hoop, dat de goddelijke barmhartigheid mij wel zal willen opnemen in de hemelsche vreugde, en mij vergunnen zal, u van daaruit honderdvoudig terug te geven, wat uwe goedheid voor mij op aarde gedaan heeft. H. Rosa v. Vit.

O Maria! Gij zijt geheel mijne hoop.

H. Bern. P. ad. B. M. V.

Beminde Broeders en bloedverwanten: bidt voor mij. Ik beveel u allen aan God, opdat wij elkander mogen weerzien in den hemel.

Geliefde Medebroeders, weest mij indachtig aan 's Heeren Altaar.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
300 dag. afl.