

✠
"Een Vaderhuis voor allen."

Een dankbare herinnering aan het
leven en de pastorale arbeid van

Florimon Pharaïldus van Putte

Hij werd geboren te Hengstdijk op 10 november 1898. De wijding tot priester voor het bisdom Breda geschiedde op 11 juni 1927. Hij overleed in San Francesco te Etten-Leur op 22 november 1985.

Pastoor Flor van Putte was een man met veel idealen en talenten. Voortdurend probeerde hij in zijn leven twee lijnen te verbinden. Hij had iets van een monnik: een uitgesproken verlangen naar gebed en meditatie, een grote liefde voor de natuur en een grote mate van in zichzelf gekeerd zijn. Daarnaast was hij gevoelig voor de noden des tijds: mensen nabij zijn bij hun zorgen en hun verlangen naar vorming en ontplooiing.

Ieder weet dat je idealen nooit ten volle kunt verwerkelijken, maar als je er voor blijft vechten, dan siert dat een mens.

Op 31 augustus 1927 werd hij kapelaan te Ossendrecht. Het jeugdwerk en het patronaat waren altijd de vrije ruimte voor de jongste kapelaan. De jeugd van de Zuidwesthoek lag hem na aan het hart.

Zijn sociaal gevoel en daarnaast een niet te ontkennen zakelijke inslag resulteerden in de oprichting van de volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen. Vele jaren bleef hij de inspirerende kracht van deze volksabdij, die na 50 jaar nog steeds een centrum is voor ontmoeting en contact, voor ambacht en kunst, voor arbeid en vorming.

In 1955 werd hij pastoor te Ossenisse, een dorp dat nog de littekens van de watersnood van 1953 met zich meedroeg. Hij ijverde voor de wederopbouw van het dorp. Vele jaren was hij intens betrokken bij het wel en wee van zijn parochianen, tot zolang het enigszins kon. In 1979 trok hij zich terug uit het pastoraat en woonde de laatste paar jaar in Etten-Leur.

Een priester is heengegaan, maar ook een familielid en een huisgenoot gedurende vele jaren. Wat is die band tussen ons allen intens geweest. Ook neven en nichten hadden bewondering voor de bron waaruit hun oom voortdurend "leeftocht" haalde.

Moge hij, die droomde van een abdij, een vaderhuis, nu zelf voor goed een thuis vinden in het Vaderhuis waarover Jezus ons verteld heeft.

Voor uw medeleven en gebed danken wij u hartelijk.

Familie van Putte