

Uw naam en e- mailadres heb ik gekregen van Albert Driesse uit St. Niklaas. Ik vermoed dat hij bij u bekend is. Zelf ken ik hem van een gemeenschappelijk ideaal.

Welnu, ondergetekende is al vier jaar bezig met een zoektocht naar het ontstaan en de betekenis van de Volksabdij O.L.Vrouw ter duinen in Ossendrecht, W-Brabant.

De stichter hiervan is Flor van Putte afkomstig uit Hengstdijk geboren 10 november 1898. Ik heb zijn geboortedatum en de samenstelling van het gezin. Maar zou u iets meer kunnen vertellen en misschien aan kunnen tonen waar Flor precies woonde en in welke boerderij, waar hij naar school ging, zijn ondewijzers etc?

Flor ging waarschijnlijk op zijn 12e jaar, 1910, naar het seminarie van de paters Camilianen te Eksaarde België. Weet u misschien wat de connectie is tussen dit seminarie en Oost- Zeeuws Vlaanderen? Was er ook een huis van die Camilianen in Nederlands Vlaanderen? Of wierven de Camilianen in die provincie vanaf 1903, het vestigingsjaar van deze Orde in Eksaarde?

Door een brand in dit seminarie voorjaar 1914 kon Flor niet meer verder leren in Eksaarde en kwam hij naar huis terug. Hij kreeg hier onderwijs van een pater Cisterciënzer Fruijtier tot waarschijnlijk 1919. Toen startte Flor op het Serafijns seminarie van de paters Kapucijnen te Langeweg zijn studie tot 1921. Daarna ging hij verder aan het Groot Seminarie Bovendonk te Hoeven. Hij werd priester gewijd in 1927. Zijn eerste plaatsing was Ossendrecht.

Weet u iets meer van die pater Cisterciënzer Fruijtier? Is hij bekend bij u in de streek, in Hengstdijk e.o? Waar komt die pater vandaan, geboorteplaats, abdij? Ik weet dat deze pater een bekend historicus is geweest maar vind niets over hem. Misschien kunt u me helpen. Heeft u misschien een foto van de eerste H. Mis van Flor in Hengstdijk? Dat was vroeger toch een groots gebeuren. Er zal toch wel zeker een foto zijn?

Natuurlijk sta ik open over alles wat u me kunt aanleveren over de familie van Putte uit de kindertijd van Flor en hem aangaande.

Hopende op een positief antwoord op dit verzoek wens ik u veel gezondheid toe.  
In afwachting groet ik u hartelijk.

René Heinrichs  
emeritus aalmoezenier.

Drs. R. Heinrichs  
Karmelietenstraat 12  
4641 KM Ossendrecht.