

UIT HET "RIJKE" ROOMSCHE LEVEN

Aflaten verdienen

Tot in de late jaren vijftig van de vorige eeuw en misschien nog wel langer was het een goed gebruik om op Allerzielen, 2 november ter kerke te gaan om aflaten te verdienen. Een aflat was een gebed dat bestond uit afwisselend een Weesgegroet, een Onze Vader en een Eer aan de Vader, en dat zes keer achter elkaar.

In gedachten moest je een overleden persoon nemen waarvan je vermoedde dat zijn of haar ziel nog in het Vagevuur verbleef. Door dat gebed kon je ervoor zorgen dat degene aan wie je dacht regelrecht naar de Hemel ging. Voorwaarde was wel dat je na elk gebed even de kerk verliet om daarna onmiddellijk weer terug te keren. Net zo lang tot je vond dat je wel genoeg zieltjes gered had.

Op deze manier zijn natuurlijk alle overleden inwoners van Hengstdijk minstens vijf keer de Hemel in gebeden.