

UIT HET "RIJKE" ROOMSCHE LEVEN

Voor de vruchten der aarde

Een oud kerkelijk gebruik in de vorige eeuw waren de gebedsdagen voor de vruchten der aarde. Drie dagen achtereenvolgend bij het kriecken van de dag (om 5 uur in de ochtend) was er een Heilige Mis gevolgd door een processie. Met de monstrans in de hand, vergezeld van zijn misdienaars die elk een kandelaar droegen en gevolgd door bijna alle boeren uit het dorp wandelde de pastoor via de Kerkstraat en de St. Jozefstraat naar de tuin van de pastorie. Al biddend werd gevraagd om goede weersomstandigheden zodat de gewassen weelderig konden groeien en geoogst konden worden.

Bijna alle boeren waren aanwezig, maar niet iedereen:

Het verhaal gaat dat er een Hengstdijkse boer was die trouw elke keer de gebedsdiensten volgde. Dat stond niet ter discussie. Maar zijn buurman nam het besluit om niet te gaan. Hij vertrouwde erop dat als het bij de buurman regende bij hem in elk geval wel zou druppelen.