

*Niet zelden werd 'n feest gevierd, als thans op 't klein 't Hengstdijk:
Dat nu, met vlag en groen gesierd, gaf van haar vreugde blijk.
Het geldt de Weduwe Asselman, die morgen weer verjaart,
En die met reden zeggen kan: géén die mij evenaart !
Vrouw Asselman, die d'oudste is van heel ons vaderland,
Viert opgewekt, gezond en frisch, weer feest naar ouden trant.
Nog frisch en kloek en blij van geest, zit z' aan het vriendenmaal
Ter viering van 't geboortefeest voor d' 105^e maal,
Een welgemeend: **Proficiat !** aan de oudste vrouw van 't land
Biedt haar, vanuit de Scheldestad, ook gaarne onze krant.
Een woord van hulde bieden we aan Hengstdijk, hoe klein 't ook is,
Want 't wordt in de historieblâân nu van beteekenis.
En 't oudste oudje van ons land, wien ik deez' regelen wijdt,
Houde minstens nog een jaartje stand en rake de moed niet kwijt.*