

UIT HET "RIJKE" ROOMSCHE LEVEN

Twee boekjes

Uit de nalatenschap van een inwoner van Hengstdijk troffen we een tweetal boekjes aan, eentje gepubliceerd net voor de Tweede Oorlog, het andere vlak erna. De twee werkjes zijn geschreven door Albertina Schelfhout-van der Meulen, een in 1891 geboren schrijfster die vooral in de jaren '30 bekend was als "radio-moeder" bij de KRO.

Van oorsprong was ze Hervormd, maar onder invloed van haar studie filosofie bekeerde ze zich in 1919 tot het Katholicisme.

De twee boekjes "Het groote geheim tusschen moeder en kind" (1933) en "Ouders luistert eens" (1945) zijn allebei zeer stichtelijke werkjes die ons misschien nu bij het lezen ervan voornamelijk een glimlach op het gezicht bezorgen, maar de toon ervan is doorgaans zeer beklemmend.

In uitermate omfloerste taal wordt beschreven hoe seksuele voorlichting moet worden gegeven aan de kinderen en hoe partners met elkaar om moeten gaan zowel voor als tijdens het huwelijk. Er is weinig ruimte voor eigen inbreng of interpretatie. En er is een zeer nadrukkelijke rol weggelegd voor de pastoor als hoeder van zijn parochianen. Een van z'n belangrijkste taken was ervoor te zorgen dat gezinsuitbreiding de hoogste prioriteit had.

De boekjes geven een mooie inkijk in hoe onze (groot)vaders en (groot)moeders onder invloed van de Katholieke Kerk in een keurslijf werden gemanipuleerd, zonder enige ontsnappingsmogelijkheid; tenminste als men bij het einde der tijden wilde worden opgenomen in het Koninkrijk Gods.